

De Amsterdamse Storyjam



Eens per maand huur ik de een zaaltje bij “Noordje” in Amsterdam Noord.
[klik hier](#) voor de exacte locatie

Daar probeer ik dan (*met collega-vertellers van elk niveau*) nieuw materiaal uit (*of stukjes daarvan*) en geef /krijg (*desgevraagd*) gerichte feedback. Want hoeveel vertel-workshops ik ook volg, een verhaal wordt pas echt van mij, als ik het vaak vertel.

Dat kan ik thuis doen, voor de spiegel, maar ik kan natuurlijk ook wat mede-vertellers als klankbord gebruiken.

Dat is dus precies wat ik daar op **elke eerste dinsdag** van de maand, tussen acht en tien uur 's avonds doe. (*met uitzondering van de zomermaanden: juni, juli en augustus*)

Er is eigenlijk maar één regel:

Als je komt vertel je ook!

Er is voor iedereen (ca.) 20 minuten, om samen naar je verhaal (*fragment*) te kijken/luisteren en elkaar (*desgewenst*) feedback te geven.

Kosten: €5,- p/p (*incl. koffie & thee*)

Weet je welkom!